

## Bijbels Kernbegrip - Verheerlijking

De laatste stap in de weg van de bekering is de verheerlijking. Met andere woorden, dit is de eindbestemming van een kind van God. Dan zal hij volkomen zondeloos gemaakt worden. Hij zal God altijd en volkomen verheerlijken. Hoe gaat dat er aan toe? Als u God kent, wat zult u dan meemaken?

Kernbegrip	Tijd	Omschrijving
overtuiging	Proces	Kennen van het zondige hart en levenswandel
roeping	Moment	De woorden van de Bijbel of preek spreken aan
wedergeboorte	Moment	Ontvangen van nieuw geestelijk leven
geloof	Moment/Proces	Vertrouwen in Jezus als enige Redder van zonde
rechtvaardiging	Moment	Vrijgesproken van zonde voor God en recht op eeuwig leven
bekering	Proces	Afkeer van de zonde en terugkeer tot God
heiliging	Proces	Proces van vernieuwing van de mens
<b>verheerlijking</b>	<b>Proces</b>	<b>Mens zondeloos gemaakt en volmaakt eren van God</b>

### Drie partijen aanwezig

Wie zijn of komen er in de hemel? Dit zijn drie verschillende soorten wezens. Als eerste de drie-enige God zelf. Hij woont in deze plaats. Die bestaat in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier gaat het in de hemel om. Als tweede zijn er de goede engelen die staande zijn gebleven. Zij zijn waarschijnlijk geschapen op de eerste dag (Job 38:4-7). Al duizenden jaren aanbidden en dienen ze God. Ze hebben alleen een geest, maar geen lichaam. Al kunnen ze wel tijdelijk een lichaam aannemen. Denk bijvoorbeeld aan de aartsengel Michael. Als derde zijn er de echte gelovigen. De kinderen van God. Het zijn alleen de mensen die gerechtvaardigd en geheiligd zijn. Ze stonden geschreven in het boek des levens. Ze komen hier op grond van het bloed van het Lam van God. De dood van de Heere Jezus. Een zeer belangrijke vraag is, bent u op weg naar de hemel? Bent u gewassen en gereinigd in het bloed van het Lam? Zo niet, dan zal alles wat er volgt *niet* van toepassing zijn op u. Zelfs het omgekeerde. Wat een vreselijke gedachte! Laat alleen dat al de reden zijn om deze God te zoeken en te vinden. Dat maakt u voor eeuwig gelukkig.

### Vernieuwde mens in de hemel

Eén van de wezens in de hemel is de mens. Maar *hoe is de mens dan?* Want op aarde vallen Gods kinderen dikwijls in de zonde. Ze worden vaak zo moe en verdrietig van zichzelf. In de hemel is dat niet meer. Als u God kent, zult u volmaakt zijn. U zult nooit meer hoeven zondigen. Geen enkel moment heeft u dan nog last van uzelf. Dan bent u perfect volmaakt. Hoe dan? U zult volmaakte kennis hebben. Allereerst van God. U zult dan enigszins begrijpen hoe de drie-eenheid zich verhoudt. Wie elk van de drie Personen is. Hoe de verschillende eigenschappen van God waar zijn. Zowel Zijn rechtvaardigheid als barmhartigheid. De grootheid van God als de zorg voor het kleine. Een overweldigende gedachte. U raakt dan nooit over Hem uitgeleerd. U heeft dan ook kennis van Zijn werken. Duidelijkheid over de weg van de zaligheid. Zijn werk in de schepping. De onderhouding. Daarnaast bent u volmaakt rechtvaardig. Er komt geen zondige gedachte meer in u op. De woorden die u dan spreekt zijn oprecht en godlovend. Uw daden komen volkomen overeen met de wet van God.

Wat is dan nog meer waar? Op aarde kampen mensen vaak met ziekte, slaaptkort, moeiten en verdriet. Wat een ellende kunnen we meemaken in de wereld meemaken! Als de Heere Jezus uw deel is, ervaart u in de hemel nooit meer ellende. Slapen is dan niet langer nodig en u bent nooit meer moe.

Niet moe van uzelf. Niet moe van alles wat er om u heen gebeurt. Dat alles is voorbij. De tranen van verdriet zijn door God Zelf van uw ogen afgewist. U heeft geen eten meer nodig, want de HEERE Zelf zal uw voedsel zijn. Uw tekortkomingen vandaag op vele gebieden, zullen er niet langer zijn. Uw uiterlijk en geheugen zijn perfect. Geen rimpels, bril of gehoorapparaat. Die zijn niet meer nodig. U straalt als de zon (Hand. 6:15). Toch is er wel verschil per persoon hoe diep ze alles ervaren. In de hemel zijn gradaties wat elke kind van God ervaart. Toch is elk van hen vol en helemaal vervuld. Maar de mate waarin ze dat zijn, verschilt. Denk aan het beeld van een glas en emmer. Beide kunnen vol water zitten. Alleen zit er in een emmer meer water dan in een glas.

Nu zijn er twee fasen voor het menselijke wezen in de hemel. De eerste fase is als hij sterft tot aan de oordeelsdag. Degenen die de HEERE kennen zijn dan *alleen* met hun ziel in de hemel. Uitzonderingen zijn Henoeh, Elia en de Heere Jezus. Alle anderen komen er eerst alleen met hun ziel. Toch voelen ze zich volmaakt. De andere fase is vanaf de oordeelsdag en daarna. Ieders lichaam zal dan opstaan en verenigd worden met zijn of haar ziel verenigd. De gelovigen zullen dan met lichaam en ziel in de hemel en op de nieuwe aarde aanwezig zijn. Het zal hun vreugde nog meer vergroten. Ze zijn dan nog volmakter dan ze al waren. Het zal hun vreugde alleen maar laten toenemen.

#### *Werkzaamheden in de hemel*

Als u een kind van God bent, wat gaat u doen in de hemel? Allereerst is uw *focus gericht op God*. Er is gemeenschap met Hem. Dit bestaat voornamelijk in drie dingen. U looft en prijst de HEERE. Waarvoor? Voor wie Hij is. De grote en oneindige God. Maar ook voor wat Hij heeft gedaan. U gered en bewaard. Op welke manier looft u Hem? U zingt zoals u op aarde nog nooit hebt gedaan. Uit volle borst, vol overgave en blijdschap. Met een zuiver klinkende stem en een juiste woordkeus. U doet dit met alle heiligen en engelen. Dat zijn er miljoenen en miljarden. Er zullen kleine kinderen bij zijn, jongvolwassenen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Wat zal dat overweldigend mooi klinken. In Openbaring staat dat het klinkt als het gedruis van vele wateren (Opb. 19:6). Een soort grote waterval die constant doorgaat. Maar dan nog rijker. Plaats uzelf eens in een grote kerk met veel mensen en een goede akoestiek. Als al die stemmen zingen, hoe geweldig klinkt dat? Maar in de hemel is het nog dieper, rijker, en overweldigender. Wat zingt u dan? “Hallelujah; de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere onzen God” (Opb. 19:1), en ook, “Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging” (Opb. 5:12). Wat een prachtige liederen. Als tweede aanbidt en vereert u, kind van God, de drie-enig God. Hoe dan? U buigt voor Zijn troon. Vrijwillig en met een hartelijke begeerte. Voor eeuwig erkent u Hem als uw Heere en Koning. U omhelst de Heere Jezus van blijdschap. Hij is daar de enige van de drie Goddelijke Personen met Zijn menselijke natuur. U ziet de wonden van de nagelen in Zijn handen en zijde. Het geeft u verwondering. U aanbidt Hem, omdat Hij voor u aan het kruis stierf. U verwondert zich over Hem, omdat Hij de wet actief gehouden heeft in uw plaats. Wat een liefde en troost ervaart u dan. Als derde heeft u God volkomen lief. Met heel uw hart en ziel. Met al uw krachten. Er is geen moment meer dat u Hem niet liefheeft en dat uit. Is dit alles ook uw wens en verlangen? Is uw begeerte om eenmaal bij de HEERE te zijn en Hem te mogen loven? Als dat niet zo is, dan bent u niet op uw plaats, of u bent onbekeerd. Keer dan voor het eerst of opnieuw terug tot de HEERE.

Daarnaast is er *gemeenschap met alle heiligen* en alle goede engelen. Er is dan grote eensgezindheid zijn. Op aarde zijn er kerkmuren, geschillen en wordt er tegen elkaar gezondigd. Hier zijn er gelovigen uit allerlei culturen, landen en windstreken. Mensen uit Afrika, China en Engeland. Sommigen uit warme culturen, uitnodigend voor de ander. Anderen uit directe en koude culturen. Maar in de hemel maakt dat niet uit. Hier is volkomen vrede en harmonie tussen al Gods kinderen. Wat een zegen. Wat mooi om dat soms op aarde ook al te merken. Als er van hart tot hart wordt gesproken, dan doen kerkmuren en cultuurverschillen er niet meer toe. Hoe zal er dan gemeenschap zijn tussen Gods kinderen? De Bijbel zegt daar niet zo heel veel over. Wel dat ze samen zullen eten en samen aan één tafel zitten (Mat. 8:11). Hoe we dit moeten zien is niet helemaal duidelijk, want

tegelijkertijd zal er geen eten meer nodig zijn voor een volmaakt lichaam. U die de HEERE vreest zal samen met anderen de lof van God verkondigen. Dat gebeurt op aarde al bij tijden. Wat een samenhangingsgevoel geeft dat. Daar is dat nog meer het geval. Wat nog meer? Waarschijnlijk spreekt u dan met andere kinderen van God. Hier zegt de Bijbel niet zoveel over. Toch zien we bijvoorbeeld dat een engel met de apostel Johannes in gesprek is over hemelse dingen. Wat u dan precies bespreekt, is niet duidelijk. Gaat het dan over uw redding door God? Over de eigenschappen van de HEERE? Nog een vraag, welke taal zult u spreken? Daarover zwijgt de Bijbel. Het is maar de vraag of er een specifieke taal gesproken wordt. In ieder geval de taal van de liefde. Ook zal God alle glorie en eer krijgen onder de Zijnen. Wel is uw aanzitten aan het Heilig Avondmaal als een ware gelovige een voorproefje van de hemel. Wat te denken van gezelschappen waar God wordt grootgemaakt? Daar is de HEERE soms duidelijk aanwezig. Op een dergelijke manier is het ook zo in de hemel zijn. Maar dan nog rijker en dieper. Toch vinden we hiervan weinig details terug in de Bijbel. Ziet u uit naar een eeuwige gemeenschap met al de heiligen? Is het uw verlangen om te spreken over wat God aan uw ziel gedaan heeft? Dit zal in de hemel altijd zijn. Maar als u op aarde dit niet verlangt, hoe zult u zich dan thuis voelen in de hemel? Hoe zou het kunnen als uw aandacht hier op het aardse gericht is dat het dan ineens zou veranderen in het hemelse? Dat kan niet. Daarom is het nodig dat u hemelsgezind wordt of bent. Anders zult u dat eenmaal eeuwig missen.

Zult u als heilige anderen herkennen? Dat lijkt mij wel. Sterker nog, ik geloof dat u zelfs de gelovigen van alle tijden zult kennen en herkennen. Hoe weet ik dat? De Heere Jezus was herkenbaar na zijn opstanding met een vernieuwd lichaam. Daarnaast was het voor Petrus op de berg der verheerlijking gelijk duidelijk dat de onbekende mannen Mozes en Elia waren (Mat. 17:3-4). Dat lijkt mij voldoende bewijs voor herkenning. Laten we na de partijen die de eeuwige heerlijkheid aandoen, nadenken over de omgeving hiervan.

### **Omgeving van de verheerlijking - de hemel en nieuwe aarde**

De omgeving van de verheerlijking vindt plaats op twee locaties. Allereerst de hemel. Dit is de woonplaats van God en de engelen. Na de oordeelsdag is het ook de nieuwe aarde. We gaan eerst in op de hemel zelf.

#### *Omschrijving van hemel*

Na hun dood zijn gelovigen direct met hun ziel in de hemel. Dit wordt ook de derde hemel genoemd (2 Kor. 12:2).<sup>1</sup> Dit is een werkelijk bestaande locatie. Niet een schim of iets vaags. Toch is het niet duidelijk waar we de hemel precies kunnen vinden. Is dat buiten het universum? De Bijbel geeft ons geen helderheid. Maar dat neemt de werkelijkheid ervan niet weg. Wat weten we wel over de hemel? Hoe ziet dat er uit?

Als eerste staat in het midden de grote helderwitte *troon van God* (Opb. 20:11). Vanuit de troon stroomt een glazen rivier die lijkt op kristal (Opb. 4:6). Wie zit er op de troon? God de Vader. Zijn gezicht ziet er uit als de edelstenen Jaspis en Sardius (Opb. 4:2). De eerste bestaat in verschillende kleuren, maar hier waarschijnlijk een kristal doorzichtige kleur. De tweede heeft een vuurrode kleur. Aan Zijn rechterhand zit de Heere Jezus (Mat. 26:64). Hij zit tegelijkertijd in het midden van de troon (Opb. 5:6). Hij is het Lam dat daar staat als geslacht (Opb. 5:6). Het verwijst naar Zijn kruisdood op Golgotha. Voor de troon bevindt zich de Heilige Geest. Hij wordt aangeduid als de “zeven geesten” (Opb. 1:4), “zeven vurige lampen die branden” (Opb. 4:5), of de “zeven ogen” op het Lam (Opb. 5:6). Dat zijn bijzondere benamingen. In ieder geval staat het getal zeven centraal. Vanuit deze troon straalt het helderwitte licht van Gods glorie de hemel in. Puur en smetteloos. Voor de troon staan miljoenen mensen en engelen. Een grote menigte die niemand tellen kan. Ze komen uit allerlei volken, naties en talen. Ze hebben lange witte kleren aan en palmtakken in hun handen (Opb. 7:9).

De hemel is smetteloos rein. We kunnen het vergelijken met een prachtige paleiszaal. Die is perfect

---

<sup>1</sup> De eerste hemel noemen wij ook de wolkenlucht. De tweede hemel is het heelal of universum. De derde hemel is dus de woonplaats van God, wat we normaal gesproken de hemel of hemel der hemelen noemen.

geboend. Er is geen vuiltje te zien. De vloeren glimmen. Het is nog veel rijker in de hemel. Daar is het smetteloos. Waarom? Omdat er geen zonden en onreinheid meer zijn. De hemel is vol heiligheid. Daarnaast is het er stralend. De kleur wit komt veel voor. De kleur van heiligheid (Opb. 7:14). Het is de kleur van Gods troon en de kleding van de heiligen (Opb. 6:11, 20:11). De straal van dit wit is heel helder. Nog sterker in kracht dan de zon of witter dan sneeuw. Toch is er in de hemel ook een rijkdom aan kleuren. De regenboog staat rondom de troon (Opb. 4:3). Alle kleuren zijn intenser en voller dan wat op aarde ook. Hier kunnen kleuren soms schitteren. Denk aan een heldere lucht. In de hemel is dat nog dieper en intenser (Opb. 10:1, Ezech. 1:28). De kleuren op aarde vallen daarbij in het niet. De Bijbel gebruikt ook nog beelden van straten van goud, poorten met parels en fundamenten van edelstenen (Opb. 21:18-21). Eigenlijk kunnen we het ons ten diepste niet voorstellen hoe mooi de hemel is.

Hoe zit het met de 'sfeer' in de hemel? Als u daar door het geloof komt, dan ervaart u drie dingen: blijdschap, vrede en liefde. Allereerst heeft u grote blijdschap en vreugde. Aan de ene kant om Wie er is. Op aarde kunt u al vreugde hebben bij het weerzien van een geliefde. Maar in de hemel zal dat nog veel meer zijn bij het zien van uw Geliefde, de Heere Jezus. Dan is het aangezicht tot aangezicht. Niet langer door het geloof. Die vreugde geldt voor elke aanwezige. Niemand uitgesloten. Aan de andere kant is er vreugde, omdat bepaalde dingen er niet meer zijn. Hoe beschrijft de Bijbel dit? U, die de HEERE vreest, zult nooit meer honger of dorst hebben, geen last van een verhitte zon, geen tranen meer vanwege pijn of ellende (Opb. 7:17). Al dit oude is voorbijgegaan. Het is alles nieuw geworden. Nog dieper. Het is God zelf die de tranen van uw ogen afwist (Opb. 21:4). Als tweede ervaart u een zoete en warme vrede. Er is volkomen vrede met God. Er is geen moment meer dat u voor God bang hoeft te zijn vanwege uw zonden of verwijdering van Hem. U mag dan altijd bij Hem komen zonder dat er iets tussen ligt. Ook is er vrede met alle andere kinderen van God. U heeft ruzie meer over verschillen of pijn dat u aangedaan wordt, maar er heerst eensgezindheid. U heeft ook vrede van binnen. Een volkomen rust en tevredenheid. Geen verstoring of strijd van binnen. Het gevoel van harmonie en volkomenheid. Uiteindelijk komt deze vrede bij God zelf vandaan (Num. 6:24-26). Als laatste is ervaart u, als triomferende kerk, een diepe liefde. Denk aan het voorbeeld van een warme oceaan op perfecte temperatuur. Als u daar in zwemt, voelt u een warme deken om u heen. In de hemel is er een oceaan van liefde die voortkomt uit Gods troon. U voelt hierdoor verbondenheid met Uw Zaligmaker en de naaste. U ervaart dan wat het betekende dat God de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft voor uw persoonlijk behoud (Joh. 3:16).

Als u dit zo leest, wat doet het dan met u? Geeft dat herkenning, omdat u de beginselen hier op aarde ervan hebt ervaren? Ziet u uit naar een zondeloze en smetteloos reine omgeving? Kent u die hemelse blijdschap, vrede en liefde in uw hart? Als u uw zonde niet van harte leed bent en er tegen strijdt, dan kan ik u garanderen dat u zich niet thuis zult voelen in de hemel. Als heiliging niet uw doel is in uw leven, dan zult u binnen enkele seconden de hemel willen uitvluchten. Als u op aarde wegrent voor de openbaring van uw verdorven hart door het licht van Gods wet, dan is dat licht in de hemel voor u nog verschrikkelijker. De enige weg naar de hemel is door de weg van ontdekking van uw zonden, het ware geloof in de Heere Jezus, en een heilig leven. Alleen dan is er het verlangen om eenmaal bij de drie-enige God te zijn. Alleen dan zult u zich werkelijk thuis voelen in de hemel. Wat als u dat nog mist? Hoe moet het als u voor eeuwig wel gelukkig wilt zijn en geen ellende en pijn wilt? Dan zult u de Heere Jezus moeten kennen. Dat kan nog, want u leeft nog! Het is nog niet te laat. Nog niet! Al heeft u nog zo lang werelds geleefd, al bent u nog zo zondig. Hij kan en wil u redden. Vraag God om uw hart te laten zien door Zijn licht. Smeek de Zaligmaker om u te redden van het verderf en uw verdorven hart. Bidt de Heilige Geest om u te heiligen. Wacht niet om behouden te worden.

#### *Omschrijving nieuwe aarde*

Naast de hemel is er ook een nieuwe aarde. Sommigen denken dat het een hele nieuwe aarde is. Maar het het woord voor "nieuw" kan ook vernieuwd betekenen. Dus een vernieuwde aarde. Net als een nieuw hart. Die theorie volg ik ook. Wat is er op de nieuwe aarde te vinden? De Bijbel is heel

summier over. Er worden een aantal dingen genoemd die er *niet* meer zijn. Er is bijvoorbeeld geen zee meer (Opb. 21:1). Wel een rivier (Opb. 22:2). Er wordt ook gesproken over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt (Opb. 21:2). Het heeft een prachtig fundament van edelstenen en twaalf poorten. Een stad van puur goud alsof het transparant glas is (Opb. 21:10-29). Waarschijnlijk staat hier ook de boom des levens, net als in het midden van het paradijs. Deze boom geeft elke maand een vrucht (Opb. 22:2). Dat verschilt met de oude aarde waar bomen één keer per jaar vrucht gaven. Mensen zullen er ook aan het werk zijn. Ze bouwen een plaats om in te wonen. Ze planten verschillende wijngaarden. Ze eten er van de druiven. Er is geen misoogst meer (Jes. 66:21-23).

Wat wordt er nog meer gezegd? Er wordt gesproken over dieren (Jes. 11:6-8). We geloven niet in een dierenhemel, zoals Luther. Maar zou God andere dieren scheppen voor de nieuwe aarde? Als dat zo is, is het wel een vredig dierenrijk. Een rovende wolf en een lief lammetje liggen naast elkaar. Hetzelfde geldt voor een kalfje en een leeuw. Roofdieren zullen geen prooi meer verslinden. Maar ze eten dan gras of stro. Zelfs een kind kan zijn hand in het hol van een slang steken zonder gevaar.<sup>2</sup> De slang eet namelijk het stof van de aarde (Jes. 66:25). Dit is de enige beschrijving die we vinden. Wel vinden we de omschrijving van de sfeer op de nieuwe aarde. Wat is er dan te merken?

Als eerste heerst er vrede. Mensen zullen elkaar namelijk geen ellende meer aandoen (Jes. 11:9). Er heerst ook gerechtigheid (2 Pet. 3:13). Wat wil dat zeggen? Dat mensen leven naar de wet van de HEERE. De inwoners spreken altijd de waarheid, zoeken het leven van de ander. Ze dienen God alleen en hebben geen verkeerd beeld van Hem. Ze gebruiken de naam van de HEERE met eerbied. Wat een geweldige omgeving. Het tweede is dat de aarde vol is met verschillende kenmerken. Het is vol van de kennis van God (Jes. 11:9). Iedereen zal God kennen. Ze weten iets over Zijn eigenschappen. Dat is niet zomaar hoofdkennis, maar kennis van het hart en de ervaring. De nieuwe aarde is ook vervuld met de heerlijkheid van de HEERE (Jes. 6:3). Zijn glorie. Iets hiervan was al te zien op de berg Sinai die rookte en beefde (Ex. 19). Het laat iets zien van Zijn majesteit en macht. Het licht dat van Hem afstraalde. Op de nieuwe aarde is die majesteit niet langer afschrikwekkend voor haar inwoners. Wel vervult het hen met eerbied en ontzag. Een derde is dat de aarde bedekt is zijn met de goedertierenheid van Jehova (Ps. 33:5). Dat is Zijn verbondstrouw en genade tot mensen. Het heeft te maken met Zijn barmhartigheid en weldadigheid. Het goed doen aan mensen. Ten diepste is het een eigenschap van God zelf (Ex. 34:6), maar het vindt zijn uitwerking naar mensen toe. Deze goedheid van de HEERE zal alle mensen op de nieuwe aarde vervullen. Deze drie dingen zijn geen zichtbare en fysieke dingen, maar wel merkbaar. Ook hier kunt u alleen wonen als de wet van de HEERE u lief geworden is, ja, als de HEERE zelf u dierbaar is. Als u dat mist, mist u alles. Heeft u dat, dan zult u op de nieuwe aarde alles ontvangen wat u nodig hebt.

De eeuwige heerlijkheid heeft niet alleen een positief iets wat betreft de verbondenheid met God als Wezen of de omgeving waarin de mens zal komen. Het heeft ook alles te maken met de tijdsduur.

### Tijdsduur

De 'tijdsduur' van de verheerlijking is eeuwig. Dat is zonder einde. Dit zal de blijdschap en vreugde van de eeuwige heerlijkheid nog groter en dieper maken. Altijd blij zijn en vreugde ervaren. Elk moment de liefde van God proeven en smaken. Nooit meer verdriet en pijn. Wat een geweldige toekomst hebben Gods kinderen. Maar wat is de eeuwigheid? Vaak denken we in termen van tijd. De eeuwigheid is zonder begin en zonder einde. Oftewel eindeloos lang. Denk aan een tijdsduur van duizend jaar. Plak die heel vaak achter elkaar. Toch is dat niets in vergelijking met de eeuwigheid. Of denk aan dat voorbeeld van een grote berg zand. Elk jaar pikt een vogel een korreltje van die berg en brengt die ergens anders. Hoe lang duurt het voordat die berg leeg is? Enorm lang. Maar de eeuwigheid is nog langer. Als het gaat om de eeuwige heerlijkheid is dat een positief idee. Toch is dat ten diepste niet wat de eeuwigheid is. Het staat boven de tijd. Het is een tijdloos iets. Gods kinderen

<sup>2</sup> Sommigen, zoals de Statenvertalers, vatten Jesaja 11 op in de geestelijke zin. De wolf staat dan symbool voor een slecht mens. De leeuw verwijst dan naar leiders en regeerders. Het gaat dan om de bekering van de mens en het gevolg daarvan. Zelf ben ik van mening toegedaan dat dit hoofdstuk gaat over de beschrijving van de nieuwe aarde.

## Bijbels Kernbegrip - Verheerlijking

hebben dan geen gevoel van tijd meer. Altijd een heden, een nu. Soms kunnen we dat gevoel wel hebben dat we even 'tijdloos' zijn. In de eeuwigheid is dat gevoel nog sterker. Elk moment is tijdloos. Maar ook: een punt in de toekomst van de eeuwigheid vindt tegelijkertijd plaats als nu. Een soort oneindige loop. Bedenk dat de heiligen in de hemel dit zullen ervaren. Altijd God loven en prijzen, zonder dat het veranderd. Wat een vooruitzicht zal dat zijn!

Bedenk dan ook hoe kort ons leven is op aarde is. Het is slechts een korreltje zand van de grote berg. Of een grassprietje in de breedte in vergelijking met een snelweg die van noord naar zuid in Nederland loopt. Zouden we dan niet veel meer gefocust moeten zijn op onze eeuwige bestemming? Als we het op aarde verknoeien, is er geen herstel mogelijkheid meer in de eeuwigheid. Maar als we op aarde de HEERE leren kennen, zal de eeuwige heerlijkheid ons deel zijn.